

## De geschiedenis van het special event radiostation

### **ON4CLM**

Voor de eerste uitzendingen van het S.E.S. moeten we teruggaan naar november 1981, waar toen met succes de radioverbindingen met de 10<sup>e</sup> Canadese bevrijdingsmars van Hoofdplaat, NL. naar Knokke tot stand werden gebracht.

Nadien werd door dhr. Dany Lannoy, bestuurslid van de heemkring 'Cnoc is ier' en schepen van Knokke, aan het bestuur van de sectie ONZ gevraagd dit het volgend jaar te hernemen.

Op 1 november 1982 werd een vast radiostation opgericht in café 'oud Knokke', dat in verbinding stond met de stations die opgesteld waren langs de route van de mars. Deze verbindingen waren in optimale omstandigheden verlopen. Het clubstation deed dienst als coördinatie en tussenstation.

Na het evenement kwam men op de gedachte om een speciaal radiostation op te richten om vooral verbindingen met Canada te maken maar ook met de rest van de wereld. Dit zou dan gebeuren vanuit het clubstation van de radioamateurs van de sectie Knokke, ONZ.

Na een vergadering in januari 1983 werd door het gemeentebestuur van Knokke een kantoor in het stadhuis ter beschikking gesteld en werd door een firma de nodige zendapparatuur en antennes geleverd. Het gebeuren zou doorgaan van 28 oktober tot 2 november 1983. Er werd ook gezocht naar een geschikte roepnaam. Het zou de toepasselijke roepnaam ON4CLM worden; waar CLM staat voor Canadian Liberation March.

Vrijdag 28 oktober 1983 was het doopsel van **ON4CLM**

In de namiddag verwelkomde de schepen dhr. Dany Lannoy, de talrijke delegaties uit Canada, Nederland en België, met aan kop Kapt. Maj. Christie 4CER uit het Duitse Lahr en de Canadese Pipes and Drums die speciaal voor deze gelegenheid aanwezig waren. Er waren ook verschillende Belgische prominenten aanwezig waaronder Kolonel De Bruyne M1 Belg. Bat. Genie waarvan Knokke het peterschap heeft aanvaard daar het werd gevormd in 1944, en een talrijke afvaardiging van de Belgische radioamateurs met aan het hoofd de toenmalige Nationale voorzitter.

Op 30 oktober 1983 stapten 2 vreemde vogels het stadhuis binnen, namelijk Chuck Cwikowski (VE7AAF) en Joe Guy (VE3LYJ), die op trektocht waren met hun familie door België en Nederland. In Oostende hadden ze op VHF het ON4CLM station gehoord en waren zo in Knokke terecht gekomen. Dat was meteen het startsein voor de verbroedering en de jarenlange samenwerking met het clubstation uit het Duitse Lahr, DA2CF (Canadian Forces).

Op 1 november 1983 ontving ON4CLM het bezoek van de Canadese Luitenant Generaal Gutknecht, militair attaché bij de ambassade te Brussel alsook enkele veteranen.

De volgende jaren werd er steeds rond dezelfde periode in november tijdens de Canadese week te Knokke, het S.E.S. in de ether gebracht. Telkens met een toepasselijke roepnaam. Zo waren er o.a. ON30CLM, ON66CLM, OS4CLM enz. te horen. Dit jaar hebben wij gekozen voor de roepnaam **ON4CLM** als herdenking aan 1944, het jaar van de bevrijding van Knokke.

Naast de talrijke plaatselijke operatoren werd er ook medewerking verleend door verschillende UBA secties en UBA groepen en natuurlijk de vrienden uit Lahr niet te vergeten. Spijtig genoeg kunnen zij er niet meer bij zijn daar de basissen in Duitsland niet meer bemand zijn.

Inmiddels zijn we aan de 31<sup>e</sup> editie toe en is het station ON4CLM tot ver buiten de grenzen en vooral in Canada een begrip geworden.

Om niemand te vergeten in dit artikel werden de talrijke medewerkers die dit initiatief hebben mee opgestart en in stand gehouden niet vermeld, maar aan allen: dank u!